



Dansk Selskab for Folkesundhed

**Københavns Kommune
Sundheds- og
Omsorgsborgmesteren
Rådhuset
1599 København V**

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes sundhedspolitik 2015-2025 'Nyd livet, københavnere' og handleplaner

Dansk Selskab for Folkesundhed takker for muligheden for at afgive høringssvar til jeres udkast til en ny sundhedspolitik.

Dansk Selskab for Folkesundhed vil rose Københavns Kommune for opbygningen af politikken, hvor kendt viden om københavnernes sundhed og den eksisterende viden underbygger handleplanerne. De handleplaner sigter endvidere på at skulle udmøntes i de enkelte indsatsområder.

Således skal Københavns Kommune roses for de mange gode tanker omkring:

- arbejde på tværs af forvaltninger
- fokus på såvel livsstil som livsvilkår
- et bredt og positivt sundhedsbegreb,
- et ønske om empowerment, samt
- fokus på ulighed i sundhed.

Det er glædeligt, at se en systematisk anvendelse af forskningsresultater og sundhedsprofiler komme så tydeligt i brug ved udformning af en politik.

Omvendt savnes der en tilkendegivelse af, at der herigennem bidrages til opsamling og produktioner af nye viden.

Der er generelt et stort behov for at få yderligere viden om effekten af de valgte sundhedstiltag gennem evaluering/følgforskning, hvis dokumentationen af hele dette komplekse felt skal styrkes. Dette også for at skabe en øget respekt om disse tilgange.

Det er glædeligt at se at borgerens mulighed for at fastholde eller udvikle sin handlekompetence vægtes, samt i ikke er i tvivl om at arbejdet med Sundhedsfremme og Forebyggelse går på tværs i de kommunale forvaltninger.

Aktiv borgerinddragelse, herunder grupper af borgere er en af de vigtigste forudsætninger for at en sundhedspolitik kan lykkes. Det ville være ønskeligt at dette felt havde en højere vægtning i politikken.

Nedenstående er forslag til mindre ændringer:

- Anvend begrebet "forskningsinstitutioner" i stedet for "universiteter". Herved gøres forskningsmetodikken og anvendelse af kompetencer bredere og rammer ikke kun universiteter.
- Understrege, at omgivelser omfatter såvel det byggede (physical and mental) som det sociale (social) environment.
- Sigte på højere grad af aktiv borgerinddragelse i forskellige projektfaser. Argumentationen herfor er:
 - flere og relevante og dermed bæredygtige tiltag
 - mobilisere eksisterende ressourcer (eks.vis individuelle forandringsagenter, såvel som relevante sociale netværk og grupper).
- Sætte fokus på at konteksten har betydning. Her f.eks. at tiltagene vil være forskellige i Sydhavnen og på Østerbro
- Når det omtales at "tage afsæt i bedste viden", så er det vigtigt at understrege, at det ikke kun handler om at identificere eksisterende viden som afsæt til planlægning.

Dansk Selskab for Folkesundhed glæder sig til at se det endelige resultat.

På vegne af Bestyrelsen for
Dansk Selskab for Folkesundhed

Pia Assenholm
Bestyrelsesmedlem og sekretær i
Dansk Selskab for Folkesundhed
Forskning og Udvikling
UC Syddanmark, Lembckesvej 7
6100 Haderslev
+ 45 7266 5260
ptoa@ucsyd.dk



Dansk Selskab for Folkesundhed